

Voorlezen

Taal en communicatie – taal in context, groep 1-2

Betekenisnetwerk: spreken, luisteren, schrijver, luisteraar

Het boek zonder tekeningen

Chris leest *Het boek zonder tekeningen** voor aan groep 1-2.

Hij laat het feloranje omslag zien, vertelt hoe de auteur heet en leest daarna de titel voor.

'Dat is een gekke titel' roept Mees. 'Staan er echt geen plaatjes in?', vraagt Anne.

'Dat gaan we nu ontdekken', zegt Chris en hij begint hardop voor te lezen:

Dit is een boek zonder tekeningen.

Je denkt vast dat een boek zonder tekeningen helemaal niet leuk is om uit voorgelezen te worden.

Misschien denk je dat dat saai is of vervelend. Tenzij..

Kijk, zo zitten boeken in elkaar: Elk woord dat er staat, moet ook echt voorgelezen worden. Het maakt niet uit welk woord het is. Dat is de afspraak. Zo zijn de regels. 'Dus bij voorlezen is de schrijver aan het woord' zegt Chris. Hij leest verder:

Ik ben een aapje dat zichzelf heeft leren lezen. Hela! Ik ben geen aap! En nu lees ik dit boek aan jou voor met mijn apensmoeltje en mijn apenstem. Niet waar! Ik ben geen aap!

En mijn hoofd is gemaakt van BOSBESSENPIZZA. Heel dit boek is gewoon een flauwe grap. Mag ik alsjeblieft stoppen met lezen? NEE?!!

De kinderen luisteren aandachtig en lachen tegelijkertijd. Het woordje 'NEE' staat letterlijk in het voorleesboek, maar de kinderen roepen zelf ook al automatisch 'nee!' Het lijkt net alsof Chris op de leerlingen reageert, maar hij leest gewoon voor wat er in het boek staat. Chris vraagt wie het een leuk boek vindt en alle leerlingen steken hun vinger op. 'In groep 3 leren jullie zelf lezen en schrijven', zegt Chris. Dan kun je ook zulke verhalen verzinnen'. 'Dan maak ik een heel gek boek voor mijn papa', grinnikt Marieke. 'Dan schrijf ik het op en dan moet mijn papa het voorlezen'

Bron: Jantien Dhont, projectmedewerker taal, afdeling primair onderwijs SLO

Voorlezen Het verklanken van een tekst voor één of meer toehoorders, met aandacht voor uitspraak, intonatie, houding en mimiek. www.encyclo.nl

*Novak, B.J. (2014): *Het boek zonder tekeningen*. Tielt: Lannoo. Vertaald door Sylvia Vanden Heede