

Sprookje

Literatuur – literaire teksten groep 1-2

Betekenisnetwerk: verhaal, vertellen, voorlezen, genre

Er was eens.....

Bij het thema 'kikkers' wordt een verhaal voorgelezen dat de kinderen (misschien) kennen uit de Efteling: *De Kikkerkoning* van de gebroeders Grimm. De leerkracht laat eerst het boek zien en vertelt wie de schrijvers zijn. Dan vertelt ze dat het verhalen zijn die werden verteld toen er nog geen boeken en televisie waren en de meeste mensen nog niet konden lezen. De verhalen werden steeds doorverteld. Nadat het verhaal voorgelezen is, bespreken de kinderen met elkaar of het verhaal echt gebeurd zou kunnen zijn. Er worden vragen gesteld over wat er gebeurde, waar het zich afspeelt en over wie het gaat. Jasper zegt dat een sprookje begint met: "Er was eens..." en vaak eindigt met: "En ze leefden nog lang en gelukkig." Dat is inderdaad heel kenmerkend voor sprookjes.

Bron: Heleen van Berkel, leerkracht Montessorischool Merlijn (onderbouw), 's-Hertogenbosch

Een **sprookje** is in oorsprong een mondeling overgeleverd volksverhaal waarin vaak [magie](#) een rol speelt en een beroep wordt gedaan op de [fantasie](#) van de lezer of luisteraar. Het begint vaak met de stereotiepe openingsformule "Er was eens..." en speelt zich af op een onbepaalde plaats in een onbepaald verleden, wat ook een bepaalde sfeer oplevert. <https://nl.wikipedia.org/wiki/>